



Hemelvaartsdag

Voorganger: Ds. H. Mast, Ter Heijde

Organist: Gert Jan Hol

Ouderling: Jeannet van Leeuwen

Welkom en mededelingen

Stil gebed, votum en groet

lied 663 :1 (op oude mel. Ldbk '73 Gezang 234)

Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

Gebed

Evangelielezing: Lucas 24: 49-53 gelezen door Bram Kalkman

⁴⁹Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.' ⁵⁰Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. ⁵¹Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. ⁵²Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, ⁵³waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

Brieflezing: Efeziërs 4, 1-13

¹ Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: ² wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. ³ Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: ⁴ één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, ⁵ één Heer, één geloof, één doop, ⁶ één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. ⁷ Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. ⁸ Daarom staat er: 'Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen.' ⁹ 'Hij steeg op' – wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? ¹⁰ Hij die is afgedaald is

dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. ¹¹ En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, ¹² om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, ¹³ totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.

Lied: 664:1

Naam van Je-zus, nu verhe-ven
bo-ven al -le na-men uit,
om een leids-man ons te ge-ven
die in al -le waar-heid leidt,
wees ver- bor-gen in ons mid-den,
leer ons bid - den,
geef uw ze- gen wijd en zijd.

Verkondiging

Orgelspel

Gebeden

**Slotlied: Psalm 47: 2 (God stijgt blinkend
schoon)**



God stijgt blin-kend schoon met ge-juich ten troon.



Luid bazuin- ge-schal meld het o - ver- al.



Zing Gods eer, hef aan, 's ko- nings eer, hef aan.



Heel de aarde hoort naar des Heren woord,



is zijn rijks-ge-bied. Zing een kro-nings-lied!



Die de volken leidt troont in hei -lig- heid.

Zegen en amen

Voedselbank inzamelingsactie

Op zaterdag 23 mei van 12.00 tot 14.00 uur en op zondag 24 mei van 11.00 tot 13.00 uur zijn de Sint-Antonius en Corneliuskerk in Den Hoorn en de Sint-Jacobuskerk in Schipluiden extra geopend voor het inleveren van houdbare producten voor de Voedselbank Delft. Een broodnodig initiatief in deze onzekere tijden. Het boodschappenlijstje van de voedselbank bevat: pasta, rijst, boter en olie, groenten-, vis- en vleesconserven. Daarnaast valt te denken aan allerlei soorten broodbeleg als jam, hagelslag, pindakaas en chocopasta, ontbijtproducten, soep (blik en droog). Ook niet-alcoholische dranken zijn welkom. Geef aan elkaar en om elkaar, juist nu!

